

## **De slijper**

Komt, vrieden in het ronde  
(minnaars van eenen stiel)  
ik zal u gaan verkonden, hoe ik door slijperswiel,  
den kost verdien voor vrouw en kind  
schoon blootgesteld aan sneeuw en wind!

Mijn vrouw die roept victoria  
(over den slijpers stiel)  
zij vindt de grootste gloria in 't draaien van mijn wiel,  
mijn kinders hebben geen ongemak:  
zij loopen met den bedelzak.

Sa, vrieden, voor het leste  
(all' ambachten zijn goed)  
maar't mijn is toch het beste  
schoon ik soms slapen moet, op hooien stroo in eenen stal  
dan heb ik kostvoor niemendal!

S+A: Terlierom terla, van linksom rechtsom draait mijn steen  
door het roeren van mijn been

T+B: Terlierom, van rechts om draait mijn steen  
door mijn been

ju,ju,ju,ju,ju,ju,ju,ju.

## **Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder (= Refrain)**

1. Voor degene in z'n schuilhoek achter glas  
voor degene met de dicht beslagen ramen  
voor degene die dacht dat die alleen was  
moet nu weten we zijn allemaal samen, samen

2. Voor degene met het dichtgeslagen boek  
voor degene met de snelvergeten namen  
voor degene met het vruchteloze zoeken  
moet nu weten we zijn allemal samen, allemal samen

3. Voor degene met de slapeloze nacht  
voor degene die't gelukniet kan beamen  
voor degene die niets doet alleen maar wacht  
moet nu weten we zijn allemal samen, samen

4. Voor degene met z'n mateloze trots  
op z'n risikoloze hoge toren  
op z'n risikolose hoge rots  
moet nu weten so zijn we niet geboren, we niet geboren

5. Voorde gene met het open gezicht  
voor degene met het naaktelich aam  
voor degene in het witte licht  
voor degene dieweet we komen samen

Schluss: niet zonder ons...

## **Twee Voerlui**

1. Een karretje op een zandweg reed;  
De maan scheen helder, de weg was breed,  
Het paardje liep met lusten.  
k'Wed, dat het zelf zijn weg wel vindt;  
De voerman leide rusten.  
Ik wensch je wèl thuis, mêvrind, mêvriend !  
Ik wensch je wèl thuis, mêvrind !

2. Een karretje reed langs berg en dal;  
De nacht was donker, de weg was smal,  
Het paard liep als met vleugels.  
De sneeuwjacht zweept zijn oogen blind;  
De voerman houdt de teugels.  
Ik wensch je wèl thuis, mêvrind, mêvriend !  
Ik wensch je wèl thuis, mêvrind !

3. Een karretje keert be houden weêr;  
Het ander heeft er geen voerman meer;  
Waar mag hij zijn gebleven ?  
k'Wed, dat je'em op den zandweg vindt,  
Of mogelijk wel darneeven.  
Hij komt niet weêr thuis, die vrind, die vrind !  
Hij komt niet weêr thuis, die vrind !

## **Aan de Amsterdamse Grachten**

1. Eer staat en huis aan de gracht in oud Amsterdam,  
waar ik als meisje van acht bij grootmoeder kwam.  
Nu zit een vremde meneer in 't kamertje voor  
en ook die heerlijke zilder werd tot kantoor.  
Alleen de bomen dromen, hoog boven 't verkeer,  
en over water gaat er een bootje net als weleer.

2. k'Heb veel gereisd en al vroeg de wereld gezien,  
en nimmer kreeg ik genoeg van 't reizen, nadien.  
Maar ergens bleef er een sterk verlangen in mij,  
naar Hollands kust en de stad aan Amstelen en IJ.  
Waar oude bomen dromen, hoog boven 't verkeer,  
en over water gaat er een bootje net als weleer.

### **Refrain:**

Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel m'n hart vor altijd verpand  
Amsterdam vult mijn gedachten, als de mooiste stad in het land.  
Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes s'avonds laat op het plein,  
niemand kan zich beter wensen, dan een Amsterdammer te sijn.

